

Vlijmense liedjes, met dank aan Leo van Zon, verzamelaar van bidprentjes, die deze gegevens uit allerlei archieven boven water heeft gekregen.

Lied over Vlijmen

Refr.

Vlijmen hoe mooi ben jij,
Als ik jou zie verheug ik mij,
Omdat ik er ben geboren.

Komt men in de Langstraat aan
Dan eerst in Vlijmen aangedaan
Dorp met je mooie dreven.

Refr.

Zie de torens trots daar staan
Zijn ze niet statig en zeer voornaam?
Zij wijzen hoog naar den hemel.

Refr.

Oud en nieuw komt hier tot stand
Vlijmen reikt iedereen de hand
Men kan hier tevreden wonen.

Refr.

Van de wolput tot den dijk
Staan alle mensen te kijk
Als den optocht door Vlijmen gaat trekken.

Refr.

Is er een plaats waar carnaval
En waar de vreugde gaat bovenal
Als in het land van Piet van Ooyen?

Refr.

Kinderen ziet men bij de vleet
Ook dat geluk ligt hier gereed
Als je het maar weet te vinden.

Refr.

Poort der langstraat ben de gij
Wie hier woont is gelukkig en blij
Om Vlijmenaar te wezen.

Lied van grootmoeder.

Bezien wij de wereld, wij vinden ach heer
Geen trouw of geen deugd bij de mensen meer
Als mijn grootmoeder trouwden,- het jaar ben ik kwijt