

## Nieuwkuijks Volkslied

Melodie: America the beautiful / tekst: Paula van Buul

Je straat zo lang, je kerk zo hoog  
Je polder wijd en groen  
Je dijk een arm van veiligheid  
Je burgermansfatsoen  
O, Nieuwkuijk, o Nieuwkuijk  
Jij parel in Gods kroon  
Een vrouw, een man, een woord, een woord  
Zo krachtig, prachtig, zo gewoon

Je schutterij, je harmonie  
Je zangkoor in Gods huis  
Je senioren aan 't biljart  
Je kaarters aan de tafel thuis

O, Nieuwkuijk, o Nieuwkuijk  
Jij dorp van jong en oud  
Gezelligheid voor iedere Kuijkse kwast  
Die in 't Kuijkse leven past

O, Nieuwkuijk, mijn dorp van toen  
Van nu en van en altijd  
Van iedereen en voor elkaar  
Van liefde en gezelligheid  
O, Nieuwkuijk, o Nieuwkuijk  
Jij parel in Gods kroon  
Een vrouw, een man, een woord, een woord  
Zo krachtig, prachtig, zo gewoon