

Lied van Hertog Jan



Wij reden allemaal samen
op Oirschot aan, door 'n kanidassenlaan
En Jan riep: in Gods name,
hier heb ik meer gestaan.
Harba...
En Jan riep: "In Gods name,
reikt mij mijn standaard aan."

De standaard was de gouwe:
die waaide dan, die draaide dan,
die droeg de leeuw met klauwen.
Wij zongen alleman:
Harba...
Die droeg de leeuw met klauwen,
Ja de leeuw van hertog Jan.

Hij is in Den Bosch gekomen,
al in de nacht, en niemand zag't,
en op de Sint Jan geklommen.
Daar ging hij staan op wacht.
Harba...
En op de sint Jan geklommen,
daar staat hij dag en nacht.